

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL)

Vragen en antwoorden

Wat is TBL?

Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende activiteiten in Nederlands Limburg een entree bieden tot de boeddhistische levensbeschouwing en in het bijzonder tot het instituut Yeunten Ling, België.

Wil TBL de mensen tot het boeddhisme "bekeren"?

Nee, absoluut niet! Je kunt wellicht wel je gedachtegoed of geloofsovertuiging verrijken door kennis te nemen van de boeddhistische filosofie en meditatie. Hiervoor bieden we een eerste handreiking aan. Wanneer je je wilt verdiepen in het Tibetaans boeddhisme, dan kun je deelnemen aan een zelfgekozen cursus van het Tibetaans instituut Yeunten Ling.

Waarom is TBL nu een stichting?

TBL organiseert sinds 2007 lezingen, cursussen en zowel het jaarlijkse Boeddhistisch Filmfestival alsook het jaarlijkse Tibetaans Festival. De verzorging van activiteiten worden geheel gedragen door vrijwilligers. Om een goede basis voor de toekomst te vormen (en de voortzetting van TBL te garanderen), werd op 9 maart 2012 bij notariële akte de Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg opgericht. Hierdoor is TBL nu een rechtspersoonlijkheid die het mogelijk maakt belastingvrije schenkingen te doen en subsidie aan te vragen.

Er wordt nu gepraat over "werkgroepen". Wat is daarvan de bedoeling?

TBL wil gaan werken met groepjes van mensen, die voor de diverse activiteiten verantwoordelijk zijn. Vooralsnog is het idee om met vier werkgroepen te starten.

De werkgroep evenementen organiseert alle evenementen en festivals.

De werkgroep vrijwilligers zorgt voor de gemeenschap van geïnteresseerden en vrijwilligers.

De werkgroep PR draagt zorg voor het bekender maken van TBL en haar activiteiten.

En de werkgroep internet zorgt voor de ontwikkeling en onderhoud van alle intermedia.

Hoe we dit precies gaan aanpakken en wat in toekomst de richtlijnen zijn voor de TBL-werkgroepen zullen we samen gaan uitwerken.

Wie staat op papier achter de stichting?

Stichting TBL is in het leven geroepen met een bestuur van drie personen. Het bestuur draagt op papier de verantwoording voor TBL, maar de activiteiten zullen door de werkgroepen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur bestaat uit Ellen van der Velden (voorzitter), Theo Pompen (penningmeester) en Blanche Decerf (secretaris).

Wie bekostigt eigenlijk de activiteiten?

Van 2007 tot 2011 werden de activiteiten mogelijk gemaakt door het werk van vrijwilligers en een financiële bijdrage van een sponsor. In 2012 worden de uitgaven die TBL maakt voor bijvoorbeeld zaalhuur, gedekt door de opbrengsten uit twee meditatiecursussen. TBL heeft vrijwilligers en sponsoren nodig om in toekomst onafhankelijk (van één of enkelen) te kunnen functioneren.

De Stichting TBL heeft geen winstoogmerk en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook zijn wij bezig een algemeen nut beogende instellingen (ANBI) beschikking aan te vragen

Wat vindt TBL van de politieke situatie in Tibet?

Er zijn in Nederland en België een aantal organisaties die zich bezig houden met de politieke vraagstukken. TBL richt zich uitsluitend op het verstrekken van informatie over het spirituele patrimonium van het Tibetaans boeddhisme en bemoeit zich niet met politieke onderwerpen.

En wie bepaalt de activiteiten van TBL?

Naast het Tibetaans Festival / Boeddhistisch Filmfestival worden lezingen en cursussen georganiseerd in nauwe afstemming met de verantwoordelijken van Instituut Yeunten Ling. Samenwerking met andere organisaties en groeperingen is mogelijk als deze overeenstemmen met de doelstellingen van TBL en van het instituut.

Wat gebeurt met de baten uit activiteiten?

TBL heeft geen winstoogmerk (en heeft tot heden geen winst gemaakt). Met de inkomsten worden de kosten van de ontplooiide activiteiten gedekt. In het geval van ontbinding van TBL gaat een eventueel batig saldo naar Naropa instituut Cadzand (is verbonden met instituut Yeunten Ling) of een ander Nederlands goed doel die in overeenstemming is met het doel van TBL.

Ik wil heel graag in contact komen met de Lama's van Yeunten Ling. Kan dit via TBL?

TBL wil een entree tot het Tibetaans boeddhisme bieden. Wie belangstelling heeft zich te verdiepen in het boeddhisme en in zijn ontwikkeling door een leraar (Lama) wil worden begeleidt, kan individueel aan het aanbod van Tibetaans instituut Yeunten Ling deelnemen en ter plekke zich laten informeren over de mogelijkheden tot een gesprek met een van de 3 residerende Lamas.

Ik vind de activiteiten van TBL goed en wil graag meedoen. Hoe kan dat?

TBL stelt actieve inbreng erg op prijs want alleen hierdoor zijn de activiteiten mogelijk! Als je vrijwilliger wilt worden, neem dan contact op met TBL door je in te schrijven voor het forum voor vrijwilligers en je op te geven voor de TBL-nieuwsbrief voor vrijwilligers. Je wordt dan automatisch op de hoogte gebracht hoe je je kunt gaan inzetten en dan kun je zelf bepalen wat bij je past.